

---

## Onzinnige Vragen Waar Niemand Het Antwoord Op Weet Daswel

---

Drie zomers  
Dochters van ver  
Goede woede  
Handboek apologetiek  
De afrekening  
Zeven perfecte dagen  
Letters in de lucht  
Zonder publiek  
Iedereen is eigenaar van iets  
Geuren van de ziel  
Onbewaakt ogenblik  
Victorie  
De huisvriend  
De Eyckenhof  
Dekmantel  
De kantelezer  
Magische kerst / Ierse verleiding / Diagnose: liefde  
Wankel koninkrijk  
Acceptance & Commitment Therapy  
Magische kerst  
De kabbalist  
De smokkelaars van de Tigris  
Zomerse familieromans, 3-in-1-bundel  
Veldkamp, SMS  
Zomerse familieromans, 6-in-1-bundel  
Overgang  
Niemand zoals Zoë  
De Dageraad  
Grote gedachten  
Vrij Nederland  
Eigen haard  
De dochter van de Toragh  
De eeuw van Carlos Moreno Amador  
's Nachts doe ik alsof  
De grote Hard gras zomerbundel  
Geliefd  
De tijdspeigel  
Op mijn schouders

---

## GEORGE LISA

---

*Drie zomers* De dochter van de Toragh

De debuutroman van scenarioschrijfster en voormalig actrice Marjolein Beumer, die ook het scenario voor de zeer succesvolle Soof-films schreef Een ontroerende roman over de feilbaarheid van het leven, de kracht van verbeelding en de band tussen moeders en dochters Catherina Pecheur heeft als grande dame van het Nederlands toneel altijd in het middelpunt van de aandacht gestaan, zowel op het toneel als daarbuiten. Wanneer ze haar geheugen begint te verliezen verandert echter alles. Ineens is ze afhankelijk van de steun van haar dochter Laura. Maar die staat niet meteen open voor een moeder die er nooit voor haar is geweest. Bovendien heeft Laura zorgen om haar eigen dochter. Zonder publiek is een verhaal over de mooie en minder mooie kanten van het moederschap. Over de feilbaarheid van het leven, de kracht van verbeelding en de angst nooit goed genoeg te zijn. Maar bovenal is het een invoelende en ontroerende roman over familie en over de liefde in al haar kwetsbaarheid.

**Dochters van ver** Thomas Rap

Towner Whitney keert na twintig jaar terug naar haar geboortestad Salem. Haar geliefde oudtante Eva wordt vermist en blijkt onder mysterieuze omstandigheden te zijn verdrongen. Als Towner op onderzoek uit gaat wordt ze geconfronteerd met vergeten herinneringen uit haar jeugd en met een mystieke gave die ze van haar moeder gekregen heeft. Wanneer er nog een vrouw verdwijnt, laait een oude vete op tussen de besloten vrouwengemeenschap op het eiland voor de kust en de conservatieven in Salem. Towner moet haar gave aanwenden om levens te redden, maar zal daarvoor eerst de waarheid over haar eigen jeugd onder ogen moeten zien.

Goede woede Lemniscaat Publishers

Een kunstenaar erft een prachtig, geheimzinnig huis in Cornwall; te midden van een tumultueuze familiereünie ontluikt een onmogelijke liefde; en de mooiste dag van Jenna's leven - haar zorgvuldig geplande bruiloft - dreigt helemaal in het water te vallen. Dit en meer lees je in de zonnige boeken van deze zomerbundel waar je zeker een paar heerlijke uurtjes mee door kunt brengen! De boeken in deze bundel zijn: Liz Fenwick - Sterren boven Cornwall; Françoise Bourdin - Water en vuur; Elin Hilderbrand - Een prachtige dag.

*Handboek apologetiek* Boekerij

Goede woede is een selectie van de beste columns uit: Oelikoeli en andere goden, Iedereen is eigenaar van iets, Bacteriën moeten ook leven, Omdat jij mijn beste vriend bent en Ware woorden.

**De afrekening** J.M. Meulenhoff

Als de geruchten steeds sterker worden dat barbaren uit het noorden de grote kloof willen oversteken om het vruchtbare zuiden te veroveren, slaan de twee Toraghs de handen ineen om de enige toegang tot hun territoria te verdedigen. Ze besluiten een bondgenootschap aan te gaan, dat bekrachtigd zal worden door het huwelijk van Nura, dochter van de Toragh van Birana, met Kyton,

de zoon van de Toragh van Priade. Armina, de zus van Kyton, begeleidt Nura met een escorte naar het Misteland, waar Nura onderworpen zal worden aan een reeks rituelen om te bepalen of zij het huwelijk met Kyton waardig is. De eerste van vele problemen dient zich aan als Nura zich sterk aangetrokken blijkt te voelen tot Armina, want op gelijklingenliefde staat in grote delen van zowel Birana als Priade nog altijd de doodstraf. Bovendien brengen zij daarmee het bondgenootschap in gevaar...

**Zeven perfecte dagen** SVM Publishing

'Scherpe observaties en levensechte dialogen. Zomers escapisme op zijn best.' VPRO gids, Katja de Bruin De herontdekking van de populairste moderne Griekse klassieker, een bestseller in Griekenland Drie zussen, drie zomers. Op het Griekse platteland tussen de weelderige natuur leven Maria, Infanda en Katerina. Ze brengen de zomers door in hun tuin, groeien op, worden verliefd en leren over het leven. Drie zomers is een warm en teder verhaal over drie zussen die opgroeien op het prachtige platteland net buiten Athene, voor de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Ze wonen in een groot oud huis met hun gescheiden moeder, opmerkelijke tante en grootvader. De dromerige maar rebellerende jongste zus Katerina vertelt het verhaal van haar flirterige, heethoofdige en oudste zus Maria, de mooie maar in zichzelf gekeerde middelste dochter Infanda en Katerina's eigen ervaringen en gevoelens. Gedurende drie zomers delen en verbergen zij geheimen, worden ze verliefd, trachten ze de wereld van de volwassenen te begrijpen en proberen ze uit te vinden wat voor volwassenen zij zelf hopen te worden. Op tijdloze en krachtige wijze onderzoekt Liberaki wat het betekent om een jonge vrouw te zijn, en welke verwachtingen en uitdagingen dat met zich meebrengt. In de pers 'Liberaki heeft een dromerige, modernistische parel geschreven (...) Dit is een elegante en opvallende roman.' Publishers Weekly 'Liberaki's zinspelende, impressionistische stijl is in de lijn van Marguerite Duras, terwijl de focus op jonge vrouwen doet denken aan Françoise Sagan.' The Times Literary Supplement 'Een ontspannen, ruimhartige coming of age-roman, aards en onschuldig, nostalgisch en prachtig weergegeven.' Kirkus Reviews 'In deze roman onderzoekt de schrijfster wat het destijds betekende om een jonge vrouw te zijn, en het nostalgische verhaal van de drie zussen blijkt nog steeds even relevant als in de jaren 40 van de vorige eeuw. Een ontroerende coming-of-ageroman die je op warme zomerdagen doet wegdromen naar de zuiderse setting van Griekse zomers, waarin kleine meisjes uitgroeien tot jonge vrouwen.' Feeling 'Herkenbaar, de dynamiek tussen de zussen in Drie zomers van Margarita Liberaki. Een roman over de liefde. Een lichte Griekse klassieker.' Boekhandelaar Henk Groenewegen (De Tribune Maastricht) AD MEZZA 'Margarita Liberaki schrijft beeldend en levendig, met een scherp oog voor de schoonheid van het Griekse landschap. Ook weet ze heel goed de doorgaans onbegrepen emoties op te roepen die behoren bij de ontluikende puberteit.' de Volkskrant

**Letters in de lucht** Z&K

Liesbeth heeft alles waar ze ooit van gedroomd heeft: een prachtig huis, een vaste baan, en bovenal Paulus, haar knappe en succesvolle verloofde. Alleen in bed willen de dingen nog niet zo goed lukken. Sterker nog: in bed zijn de dingen ronduit bedroevend. Om haar aanstaande huwelijk te redden, besluit de brave Liesbeth haar remmingen voor één nacht opzij te zetten en af te dalen in

de louche onderwereld van de losbandige Philomena, een vroegere studievriendin. In dit obscene milieu van decadente affaires en perverse obsessies doet Liesbeth een schokkende ontdekking over zichzelf die onbekende hartstochten doet opvlammen bij Paulus. In s Nachts doe ik alsof beschrijft Annette Pas op weergalozige wijze hoe Liesbeth gedwongen wordt om een bloedstollend dubbelleven te leiden. Zij en Paulus komen in een levensgevaarlijk spel terecht waarin de grenzen tussen passie en waanzin vervagen. Er is geen weg terug. Achter de gesloten deuren van hun riante villa ligt een ijzingwekkende apotheose in het verschiet. Nooit eerder werd het tragische zo ingenieus met het komische verweven. Pas is een nieuwe unieke stem in de Nederlandstalige literatuur. Annette Pas (1980) heeft een Nederlandse vader en een Vlaamse moeder. Na haar afstuderen in Leuven vertrok ze naar Engeland, waar ze Engelse literatuur studeerde en promoveerde in de psychologie. Nu woont ze in Parijs.

#### **Zonder publiek** J.M. Meulenhoff

De Duitse schrijver Karl May leefde van 1842 tot 1912. Hij groeide op als zoon van een wever en werd beroemd dankzij zijn Indianenverhalen en reis- en avonturenromans, die o.a. in de Balkan, het Midden-Oosten en Amerika spelen; de meeste landschappen die hij hierin tot in details beschreef, heeft hij echter nimmer gezien. Hij bereikte een ongekennde, nog steeds voortdurende populariteit als de schepper van de onsterfelijke prairiehelden Winnetou en Old Shatterhand. Hij beschreef de Indianen in de ondergang, in een pakkende en eenvoudige stijl. Het schema is simpel: ideale helden staan tegenover ruwe schurken, die uiteindelijk nooit hun gerechte straf ontlopen.

#### *Iedereen is eigenaar van iets* Singel Uitgeverijen

Wat zou jij doen als je de geheimen van het leven wilde ontraadselen? En je ontmoet een meester die alle geheimen kent, die bereid is je alles te leren, maar de prijs is dat je de liefde van je leven moet opgeven? Lees het op ware feiten gebaseerde, inspirerende levensverhaal van Chaim Vital in De kabbalist van Geert Kimpen. Een gedurfd debuut dat reeds verkocht is aan vijftien Europese landen

#### *Geuren van de ziel* Thomas Rap

Sebastian droomt ervan over het voetbalveld te rennen als de wind. Maar Sebastian heeft een ernstige hartafwijking, waardoor hij al zijn hele leven hoort dat hij zich niet mag inspannen, en dus zeker niet mag voetballen. Hij is gelukkig bij zijn grootmoeder Abuela Lola, een lieve oude dame. Maar op een dag vindt Sebastian zijn oma bewusteloos op de grond. En als ze bijkomt is ze niet langer lief en volzaam. Ze verft haar haar zo vurig rood als haar karakter vroeger was en haar passie voor koken is helemaal terug. Dankzij de heerlijke gerechten die ze samen bereiden, brengen Sebastian en zijn oma de hele familie elkaar, ondanks alle problemen en ruzies uit het verleden. En dat is maar goed ook want alleen samen kunnen ze de tragedie aan die onvermijdelijk wacht... De geuren van de ziel is een magisch verhaal over dansen met de dood en over alle manieren waarop een hart kan breken.

#### **Onbewaakt ogenblik** Cargo

Iedereen denkt ze te kennen: Libby is het dikste meisje van het land en Jack is de eeuwige lolbroek. Als ze elkaar ontmoeten zijn ze allebei vooral kwaad, maar al snel daarna verrast. Want hoe beter ze elkaar leren kennen, hoe minder eenzaam ze zich voelen. Op mijn schouders is een indringend en bijzonder liefdesverhaal.

#### Victorie Prometheus

Hilarische biografie van een band op leeftijd In de jaren tachtig vierde de band Tire Pressure (voorheen The Tire Pressures) op het platteland in zeer bescheiden kring succes. Buurthuis Het Orakel, een bruiloft hier, een braderie daar, een kleine tour door Duitsland, ze waren zelfs ooit bijna op de radio. Maar dromen raakten gefnuikt, zeker toen bleek dat gewiekste manager Danny zijn beloftes niet kon waarmaken. Jaren nadat de band met ruzie uit elkaar ging, horen Theo, Sikko en Peter plots een van hun liedjes in een autocommercial en grijpen ze het momentum aan om hun droom nieuw leven in te blazen. Lukt het ze om na al die tijd hun onderlinge grieven naast zich neer te leggen en hun instrumenten te laten spreken?

#### *De huisvriend* Singel Uitgeverijen

'Jackie van Laren is voor mij niet alleen een voorbeeld, haar boeken zijn een feest om te lezen.' Hilde Veeren, hoofdredacteur Elegance over de Onder de bomen-serie Een nieuwe standalone feelgoodroman van Jackie van Laren: perfect voor even tijd voor jezelf Op bungalowpark De Eyckenhof lijkt alles tegen te zitten. Na het overlijden van de oude baron is het kasteeltje bij het park in verval geraakt, gaat het inkomen van beheerdersechtbaar Henk en Rosie van Marle zo achteruit dat ze vrezen voor hun pensioen, kan hun zoon Joost het geluk niet vinden in zijn relatie en werk en is hun kleinzoon Aloys in stilte aan het worstelen met de liefde. Maar als architect Per Quinn Rosendahl zich het lot van het kasteeltje aantrekt begint alles te veranderen, zelfs voor de kosmopolitische, ongebonden Per: kan hij nog wel vertrekken? Ook Charlie Blum komt op De Eyckenhof terecht als ze een zomerhuisje erft van haar oom, een vermaarde kunstschilder. Ze komt erachter dat hij daar een tweede leven leidde, met de grote liefde die de inspiratie was voor zijn beroemdste kunstwerk. Die ontdekking werpt ook een ander licht op Charlies eigen relatie: is haar vriend wel haar droompartner? Als ze echt gelukkig wil worden, zal ze eerlijk moeten zijn tegen zichzelf en tegen anderen. Charlie vindt, net als Per, Joost en Aloys, op De Eyckenhof iets wat ze niet had verwacht. Een gevoel van thuishoren, van familie en misschien zelfs wel van ware liefde... Jackie van Laren in de pers 'De Nederlandse koningin van de feelgoodroman!' VROUW 'Opnieuw een heerlijk en beeldend geschreven boek van Jackie van Laren.' TrosKompas 'Jackie van Laren weet zichzelf keer op keer te overtreffen en doet dat ook met De Eyckenhof. Ze zet een heerlijk feelgoodverhaal neer dat je in één dag uit zou willen lezen.' Boekhopper 'Een heerlijke humorvolle feelgood waarin zwaardere thema's voor de nodige diepgang zorgen. Jackie van Laren op haar best!' Fabulous Feelgood 'Wat een parel van een boek! Jackie van Laren is toch echt wel de Nederlandse Feelgood Queen.' Boekenkast van Daan 'Wat een fantastisch goed boek! Jackie's beste boek tot nu toe.' Evelyn Evertsen, Boekhandel Westerhof 'Thema's als familie en waarden komen voorbij. En romantiek. Een soort streekroman van deze tijd.' Algemeen Dagblad

#### **De Eyckenhof** Boekerij

De grote Hard Gras Zomerbundel, met - geselecteerd door Hugo Borst, Matthijs van Nieuwkerk en Henk Spaan - verhalen van o.a. Herman Koch, Anna Enquist, David Winner, Marcel van Roosmalen en Carolina Trujillo, is voor alle voetballers die droeftoeteren dat Nederland niet gekwalificeerd is voor het EK. In een poging het leed te verzachten komt Hard gras met de mooiste voetbalzomerverhalen: Ronaldo in duel met Frank de Boer in Marseille, Rory de Groot bij Feyenoord in een uitverkocht stadion in Japan, herinneringen aan de verloren finales van '74, '78 en 2010... En nog

meer Oranjestalgie: reportages van Ronald Giphart en Robert Vuijsje op stap met Nederlandse fans in de VS en Brazilië. Zo komen we de zomer wel door.

**Dekmantel** De Crime Compagnie

Aan het einde van de negentiende eeuw ontvlucht de jonge Antonio Moreno de armoede in Italië. Hij vertrekt naar Buenos Aires, waar hij de onbenaderbare Ana Amador via de tango voor zich weet te winnen. Ze krijgen een zoon, Carlos, die, gedwongen door omstandigheden, de oversteek maakt naar Europa. De ontwrichtende Tweede Wereldoorlog, teleurstellingen en de altijd aanwezige tango bepalen het lot van Carlos en zijn nakomelingen.

**De kantlezer** Boekerij

Magische kerst Verloskundige Imogen is volkomen verrast... De knappe maar afstandelijke dokter Angus blijkt namelijk ook een warme, zorgzame kant te hebben. Misschien omdat het kerst is? Als ze vertelt dat ze op zoek is naar een geschikte plek voor haar en haar kind, biedt hij hun zomaar onderdak aan! Ierse verleiding Dokter Martin is wars van ziekenhuispolitiek... Hij weigert dan ook een operatie uit te voeren waarbij niet zijn patiënt maar de reputatie van het ziekenhuis centraal staat. Aan Catherine, de beeldschone pr-medewerker van de instelling, de taak hem van zijn ongelijk te overtuigen... Diagnose: liefde Sarah is al haar hele leven verliefd op de verkeerde... Het is namelijk de man die haar zus in de steek liet toen ze zwanger werd. En nu is hij Sarahs nieuwe baas! Dokter Jake blijkt echter een behulpzame, hardwerkende, zelfs romantische collega. Zou ze hem te snel veroordeeld hebben? Deze verhalen zijn eerder verschenen.

*Magische kerst / Ierse verleiding / Diagnose: liefde* Singel Uitgeverijen

Onder de heerlijke Spaanse, Griekse en Engelse zomerzon ontluikt er liefde te midden van een

familievete, dreigt de mooiste dag van Jenna's leven - haar zorgvuldig geplande bruiloft - helemaal in het water te vallen en gaat een jonge veilingmeester op zoek naar het verhaal van een mysterieuze affaire op een prachtig landgoed. Dit is een greep uit de zonnige boeken van deze zomerbundel waar je wel een paar lekkere, luie uurtjes mee door kunt brengen! De boeken in deze bundel zijn: Liz Fenwick - Sterren boven Cornwall; Françoise Bourdin - Water en Vuur; Elin Hilderbrand - Een prachtige dag; Victoria Hislop - Het kleine paradijs; Rachel Hore - Sterrennacht; Patricia Scanlan - Het fotoboek.

*Wankel koninkrijk* Z&K

Een grootscheeps DNA-onderzoek wijst oncoloog Winston aan als dader van de moord op Jellemieke Kaagman. Dit veroorzaakt een grote schok bij de families van zowel het slachtoffer als de dader. Want hoe ga je om met het feit dat je man een jong meisje verkracht en vermoord heeft? En wat doe je als na twaalf jaar eindelijk de moordenaar van je dochter is opgepakt? Tijdens het proces dat volgt, verdwijnt de jongste dochter van Winston. Is iemand kwaad genoeg om de moord op Jellemieke te wreken?

*Acceptance & Commitment Therapy* A.W. Bruna Uitgevers

.

*Magische kerst* WPG Kindermedia

Michelle Maxwell kan haar veelbelovende carrière bij de Secret Service wel vergeten. Ze beging de blunder van haar leven toen ze een presidentskandidaat onbewaakt in een afgesloten kamer achterliet om de weduwe van zijn overleden mentor te troosten. Tien minuten later blijkt hij spoorloos te zijn verdwenen.

Related with Onzinnige Vragen Waar Niemand Het Antwoord Op Weet Daswel:

[© Onzinnige Vragen Waar Niemand Het Antwoord Op Weet Daswel Creamed Tuna On Toast History](#)

[© Onzinnige Vragen Waar Niemand Het Antwoord Op Weet Daswel Crct Exam Practice Test](#)

[© Onzinnige Vragen Waar Niemand Het Antwoord Op Weet Daswel Craigslist Math Tutor Needed](#)